

God van hemel en aard

Intro : 16 tellen

SA 's Morgens als de zon zijn licht laat schijnen,
een nieuwe dag, de nacht verdween.
Meer dan duizend woorden ons kunnen vertellen,
toont de schepping om ons heen:

Refrein:

SATB U bent de God van hemel en aard,
U hebt alles gemaakt; de bergen , de zeeën en het land.
Heel de aarde roept het uit, heel de hemel laat het zien,
Heer, hoe groot U bent, mijn God, die alles heeft gemaakt.

SATB Heer, wat bent U goed voor al wat leeft,
Uw liefd' omringt ons dag en nacht,
woorden, zo vol wijsheid door U uitgesproken,
U bent de God, die leven geeft.

Refrein:

SATB U bent de God van hemel en aard,
U hebt alles gemaakt; de bergen, de zeeën en het land.
Heel de aarde roept het uit, heel de hemel laat het zien,
Heer, hoe groot U bent, mijn God, die alles heeft gemaakt

SATB Laat ook in ons hart Uw licht gaan schijnen,
vernieuw ons leven, Majesteit.
Laten al mijn woorden Uw grootheid vertellen;
U prijs ik tot in eeuwigheid!

Refrein:

SATB U bent de God van hemel en aard,
U hebt alles gemaakt; de bergen, de zeeën en het land.
Heel de aarde roept het uit, heel de hemel laat het zien,
Heer, hoe groot U bent, mijn God, die alles heeft gemaakt.
Heel de aarde roept het uit, heel de hemel laat het zien,
S Heer, hoe groot U bent _____
A Heer, hoe groot U bent, O Heer, mijn God,
T Heer, hoe groot U bent _____
B Heer, hoe groot U bent, O Heer, mijn God,
SATB die alles heeft gemaakt.

